

Wereldvoetbalzomers van België 1920 tot Brazilië 1970

‘Wereldvoetbalzomers van België 1920 tot Brazilië 1970’. Auteur Raf Willems noemt dit zijn ‘levenswerk’ – hij werkte er meer dan een decennium aan – en geeft het boek als ondertitel mee: ‘Een cultuurgeschiedenis van het spel om de bal, deel 1’.

Voetbal is inderdaad meer dan de wedstrijd op het veld. De populairste sport op aarde is uiteraard ook een onderdeel van de menselijke cultuurgeschiedenis.

‘Wereldvoetbalzomers’ verwijst naar de grote voetbaltoernooien die duizenden mensen enthousiasmeerden en ontroerden. Raf Willems beschrijft het verhaal ‘achter de vreugde en het verdriet’ van de grote persoonlijkheden van het voetbal.

Hij start in ...België, bij de Olympische Spelen van 1920 toen de Rode Duivels door de internationale media werden omschreven als ‘de eerste wereldkampioenen van het voetbal’. En hij eindigt in 1970 met het Braziliaanse Beautiful Team van Pelé, dat door de algemene publieke opinie wordt beschouwd als het beste elftal aller tijden.

Raf Willems (1960) schreef veertig boeken over voetbal, met een knipoog naar samenleving en geschiedenis.



Eén betalen, twee krijgen. Ontvang een gratis exemplaar van het jeugdboek 'België op het WK van 1920 tot vandaag'.

* BELGIE OP HET WK VAN 1920 TOT VANDAAG, JEUGDBOEK:

Het grote wereldbekerverhaal van België aan jongeren verteld. Dat begint in 1920...op de Olympische Spelen van Antwerpen. De Rode Duivels wonnen toen voetbalgoud. Er was nog geen sprake van het WK Voetbal. Daarom noemde men België toen 'de beste voetbalploeg van de wereld'.

Ontdek de vedetten van vroeger en vandaag: Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens, Coppens, Van Himst, Ceulemans, Pfaff, Gerets en vele anderen.



Te bestellen via De Vliegende Keeper, Driesbos 18, 2200 Herentals: 30 euro plus 5 euro portkosten.

Rekeningnummer: BE 89 9731 0520 1685 (Argenta) met vermelding Wereldvoetbalzomers.

Of via contact met de auteur: raffe.willems@telenet.be

***Ten
voordele van het sociaal
departement van Lyra Lierse***